

## Årets eldsjäl: Linda Jansson

För att synliggöra tennisens bredd vill Tennis Stockholm lyfta fram personer i regionen som gör något extra för tennisen.

År 2012 gick stipendiet till en ungdomstränare, Gunnar Lindahl på Kungsängens TK, som på många sätt utvecklat tävlingar för framför allt barn. Vi har från 2013 utvidgat och utvecklat stipendiet till att gälla "eldsjälar" i regionen inom alla verksamhetsområden. År 2013 fick Jan och Märtha Hartman mottaga stipendiet för sina stora insatser för rullstollstennisen. År 2014 mottog Lars Myhrman stipendiet som tack för alla sina insatser på olika nivåer under många år i klubb, distrikt, region och nationellt. År 2015 fick Bo Hemborg mottaga priset som under snart två decennier varit redaktör på Sveriges Tennisveteraners hemsida, där han kontinuerligt informerat om vad som händer på veteranområdet lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 2016 års pris gick till Percy Rosberg som med sin fantastiska blick och sitt stora engagemang som saknar motstycke, har betytt oerhört mycket för många spelare och för svensk tennis. År 2017 fick Kenneth Bergbom, Näsbyrads TK priset för sitt professionella och ideella engagemang som gjort och gör så mycket för klubben, regionen och Svenska Tennisförbundet. År 2018 gick priset till Robert Roos som är en föredömlig "eldsjäl" som han visar genom sitt fantastiska engagemang oavsett nivå och uppdrag på klubb, region, förbund eller tävlingsarrangemang. År 2019 gick priset till Hannes Hederstedt som med brinnande passion och med sitt djupt personliga engagemang stöttat, inspirerat och lärt ut tennisteknik till många tacksamma tennisspelare under årens lopp. 2020 gick det till Henrik Bergman som i vissa kretsar kan anses vara en doldis, men en ack så viktig doldis. Det är nämligen ytterst få i Sverige som besitter den kunskap och det engagemang som Henrik gör, och utan att göra något väsen av det delar han med sig av detta.

2021 års eldsjäl är Linda Jansson som har en imponerande meritlista.



Linda har under många år genom sitt brinnande intresse för tennisen och djupa personliga engagemang blivit en sann förebild för många damer/flickor.

Genom sitt åländska lugn och ödmjukhet har hon förmedlat erfarenhet, kunskap och är en fin inspiratör för många inom Stockholmstennisen.

### Privat

Linda Jansson föddes i Mariehamn 1974. Nu är Linda är en söderböna som under en ledig helg gärna åker till sommarhuset på Åland. 2015 blev hon mamma till Dylan. När hon inte hänger på en av söders lekplatser så kan man finna henne på restaurang i närheten av Mariatorget, eller kanske på en operaföreställning eller jazzställe.

## Spelaren

Ett stort idrottsintresse fanns i unga år och tennisintresset började bara en dag, när Linda var 11 och bestämde sig för att testa tennis. Kort efter att hon börjat spela, så började hon umgås med Malin Ringbom (fd Johansson) som var en skicklig tennisspelare. Då blev moroten att försöka komma ikapp henne.

Vid tillfället sysslade Linda också med, pingis, friidrott, slalom (jo, det finns 2 slalombackar på Åland), fotboll och innebandy. 2-3 träningar per dag var ingen ovanlighet. Linda cyklade från den ena träningen till den andra i Mariehamn och tyckte allt var kul. Hon spelade tennis ungefär två timmar i veckan till en början, men mängden hon tränade var väldigt stor och allsidig.

Linda är högerhänt men skriver med vänster, men hade hon fått välja hade det blivit tvärtom – det hade varit fördelaktigt att kunna serva ut vid fördelar, säger hon.

Hennes allra första tennismatcher var minitennismatcher med skumgummiboll vid 11 år. Sedan lagtävlingen Julius Cup i Mariehamn vid ca 11,5-års åldern dit det kom några svenska lag och några finska lag. Att spela i lag är både tryggt och det roligaste man kan göra, menar Linda.

Att spela matcher är kärnan i idrotten, säger Linda. Provet. Testet. Utmaningen. För Linda har tävlandet alltid varit det centrala. Förutom nu på senare år då "startmotorn" enligt henne själv är lite trög.

Hennes första vinst kom ganska snart. Linda och kompisen Malin Ringbom (fd Johansson) vann dubbeln i finska skolmästerskapen som 12-åringar.

Den tränare som betytt mest för Linda de första åren är Erik "Ecki" Söderdahl på Åland. När Linda tänker tillbaka minns hon att han alltid hade gott tillstånd. Förtroendet hon kände för honom var orubbligt. Hon visste att hon alltid kunde ringa honom oavsett vad. Hon

framhåller att det också finns fler ledare både på den finska och svenska sidan som också betytt mycket. Och när hon tänker på dessa ledare så kommer det taktiska och tekniska kunnandet i skymundan. Hon tänker mest på att de var "glada skitar" som hon hade roligt med både på och utanför banan. De fick Linda att må bra.

Efter något år med tennisen började det bli dags att tävla på finska fastlandet. Hon reste ibland med ledare, och ibland bara med någon tenniskompis och kan än i dag förundras över hur hennes föräldrar släppte iväg dem på färjorna mot fastlandet, med lite kontanter i plånboken och endast några enstaka finska ord i vokabulären. Linda tror det var dessa resor som ändå framkallade passionen för tennisen.

Resorna blev sedermera vardag. Hon var i princip på resande fot från och med det att skolan slutade på fredag tills dess att den började på måndag morgon.

Landslagsdebut blev det som 16-åring. Det skulle sedan bli många landslagsuppdrag fram till 24 års ålder. Bl.a. 10 Billie Jean Kingmatcher för Finland där en kvartsfinalplats 1993 var kronan på verket.

När Linda kom till Sverige spelade hon först i Näsbyrings TK i drygt två år innan det blev SALK. Ecki hade kontakter i NPTK vilket gjorde flytten naturlig. Linda beskriver en fin tid i NPTK, men de flesta tjejer som hon reste med (bl.a. Maria Björklund f.d. Capistrano och Jenny Rolf) spelade i SALK. Därför flyttade hon dit så småningom med syfte att vara nära kompisarna även på hemmaplan.

Några övriga resultat att notera är fyra finaler i Drottningens Pris, varav tre vinster. På ITF Women's Circuit har Linda vunnit sex dubbeltitlar och ytterligare sju finalplatser i dubbel samt två singelfinaler. 2019 blev Linda invald i Finska Tennisförbundets "Hall of Fame". Hon har blivit svensk mästare fem

gångar och finsk mästare sju gånger. 2006 tog hon hem världsmästartiteln i racketlon.

Linda har inte spelat racketlon på länge och "lever på gamla meriter". Racketlon var ett roligt sätt att utmana sig själv på nytt efter att hon lade ner tennissatsningen. Enligt Linda går det inte att jämföra tennissatsning och racketsatsning – "mycket softare på alla sätt och vis med en mindre sport". Med risk för att väcka upprörda känslor säger hon: "kanske är det så många känner med att nu gå från tennis till padel". När Linda spelade racketlon var squash hennes näst bästa gren. Volley är hennes bästa slag i tennis vilket det blev rätt av även i squash. Att möta en bra badminton- eller bordtennisspelare var kämpigt – där var hon nöjd om hon tog en handfull poäng.

### **Tränaren**

Jämte att utbilda sig började hon jobba på SALK som tränare. Hon har tränat alla ålderskategorier. Från tennislekis till pensionärer. Under tre år var Linda anställd av Svenska Tennisförbundet som kapten för 16-års landslaget, där hon reste med bl.a. Johanna Larsson. Sedan fem år tillbaka jobbar Linda på TSK Malmen där hon ansvarar för grundskolan och tennisskolan.

### ***Har du något bra tips till de tjejer som börjar spela idag och som tävlar?***

– Först och främst. Skaffa en bred verktygslåda så ni kan lösa så många situationer som möjligt på banan. Sök er till en miljö där man arbetar långsiktigt och har en tydlig spelarutvecklingsplan. Ha inte bråttom med att spela med snabbare boll. Finns inga gynnsamma effekter med det. Tennis är en fantastisk sport som man kan spela hela livet, lära sig mer om sig själv, lära sig verktyg för livet.

– Glöm inte bort att det är resan som gör mödan värd. Njut av en glass när du gör något bra, försök lära dig något om stället du är på, hitta kompisar att skratta och äta middag med när man är ute på tävlingar.



## ***Förmågor + tillstånd = Toppresultat***

### **Tävlingsledaren**

Under tiden på SALK drev Linda under 10 år ITF-turneringen SALK Ladies (USD 25 000 i prispengar). Under tre år drev hon även WTA-turneringen Nordic Light Open (USD 145 000 i prispengar) på Stockholms Stadion. De två första åren som assistent Tournament Director, och det sista året som Tournament Director (då Caroline Wozniacki tog första titeln). När Stockholm 2016 arrangerade HBTQ-tävlingen Eurogames utsågs Linda och Maria Lindström till tävlingsledare.

### **Utbildning**

Efter spelarkarriären utbildade sig Linda på Bosöns Folkhögskola, samt genomgick ytterligare utbildningar i kommunikation, mental träning, träningslära samt givetvis tennisförbundets tennisspecifika utbildningar.

### **Utbildaren**

"Att lära ut är bästa sättet att lära in" har varit Lindas motto sedan länge. Utbildning har alltid legat henne varmt om hjärtat. Sedan 2007 har Linda utbildat blivande tränare i Stockholmsregionen på uppdrag av Tennis Stockholm. Vilket vi övriga i Tennis Stockholm är väldigt nöjda och stolta över att ha ett sådant pass kompetent och odmjuk utbildningsledare.

### **Övrigt**

Under 10 år ledde Lina SALKs stora damklubb,

Hon har även jobbat med jämställdhetsprojektet "Tjejer och tennis" i Tennis Stockholm samt med etik och moral-projektet "Åländsk idrott visar vägen" för Ålands idrott.

#### **Förtroendeuppdrag**

2011-2013 Svenska Tennisförbundets styrelse  
2007-2013 Tennis Stockholms styrelse  
2007- Tennis Stockholms utbildningskommitté (Ordförande 2009-2013)  
2000-2005 SALKs styrelse  
2017 Tennis Stockholms valberedning

#### **Övrigt/Utmärkelser**

2017 Silvermärket, SALK  
2011-2012 Koordinator för en regionsutvärdering på uppdrag av Svenska Tennisförbundets årsmöte 2011  
1997+1998 Årets SALKare, SALK  
1999 Öspelspärlan, ÅLIO  
1997 Årets kvinnliga idrottare, ÅIF  
1996 Årets bedrift, Finska tennisförbundet  
1995 Årets bedrift, Finska tennisförbundet  
1994 Årets bedrift, Finska tennisförbundet  
1992 Årets flickjunior, Finska tennisförbundet  
2021 Årets Eldsjäl, Tennis Stockholm.

## **Årets Eldsjäl 2021**

### **Linda Jansson**

Linda har under många år genom sitt brinnande intresse för tennisen och djupa personliga engagemang blivit en sann förebild för många damer/flickor.

Genom sitt åländska lugn och ödmjukhet har hon förmedlat erfarenhet, kunskap och är en fin inspiratör för många inom Stockholmstennisen.

### **Tennis Stockholm**